

# KENNISMAKINGSCURSUS

# CHRISTELIJKE MEDITATIE

In een wereld vol prikkels, stress, hectiek en lawaai lijkt het leven aan je voorbij te gaan. Je zoekt naar momenten van stilte en bezinning en je wilt dichter bij de bronnen van het bestaan komen.

Deze kennismakingscursus behandelt in vier avonden de vormen en geschiedenis van de christelijke meditatie.

9, 23 oktober en 6 november in Zaltbommel, 29 november in Hurwenen. Deelname is gratis.

Aanmelden en informatie bij dominee Jos de Heer  
e-mail: [jos.de.heer@hetnet.nl](mailto:jos.de.heer@hetnet.nl)

