



Protestantse Gemeente Zaltbommel (i.w.)

ZONDAGSBRIEF Eerste advent,
2 december 2018

Contact: www.pgzaltbommel.nl
Scriba@maartenskerk.nl, scriba@pkn-hetanker.nl
Orde van dienst bekijken en dienst (mee- of terug)luisteren kan via
www.pgzaltbommel.nl

Welkom in het huis van God!

Vanmorgen beginnen we feestelijk de eerste advent te vieren met het eerder beproefde "Kerk op schoot", een speelse, beweeglijke, andere viering rond Bijbelverhaal voor kinderen van 0 - 6 jaar, samen met hun (groot)ouder(s) of andere begeleiders in zaal 1 (crècheruimte). Maar we beginnen en eindigen met elkaar in de kerkzaal. Het thema van de kindernevendienst van de vier adventszondagen is dit jaar 'geloof met me mee'. Vandaag: 'ik geloof in engelen'.

De tijd van advent is tijd van verwachting en uitzien naar datgene dat van God komt. Letterlijk vertaald betekent het Latijnse woord 'advent' immers 'Hij komt' of 'komst'. De kleur van advent is paars, van de inkeer, omkeer en berouw. De kleur van kerst is wit, van opstanding en leven.

Ook dit jaar zal het in de komende adventstijd en kerstvieringen weer gaan over vrede op aarde! We zullen erover lezen in Lucas 2 en erover zingen in het 'Ere zij God'. 'Anders is het geen kerst', zeggen we dan!

We hebben waarschijnlijk meer vragen dan antwoorden en voelen de aanvechting knagen: zitten we elkaar volgende maand rondom de kerstboom fabeltjes te vertellen en een beetje in slaap te sussen om vooral de ogen maar te sluiten voor de ellende? Ik mag toch wel verwachten dat we niet zo naïef zijn! Het zingen over de 'vrede op aarde' is een liedje van verlangen zingen. Juist omdat we zoveel ellende en vormen van on-vrede om ons heen ervaren, hebben we het nodig met regelmaat eraan herinnerd te worden dat dat niet normaal is: dat de aarde en het leven bedoeld zijn voor de vrede! Om dreigend cynisme juist tegen te gaan en om ons allen weer op de been te krijgen om ons met hart en ziel in te zetten voor 'vrede',

moeten we dit verlangen blijven wekken en voeden. Uiteraard kunnen wij niet alle wereldproblemen daarmee oplossen, maar we kunnen in eigen kring in ieder geval wel beginnen. We weten allemaal hoe moeilijk het ook daar kan liggen! Begin er in ieder geval aan, geef God de eer door een bijdrage te leveren aan de vrede om je heen.

Vandaag lezen we uit het boek Openbaring. In het Leerhuis van afgelopen week hebben we het daar over gehad. Heel passend in de adventstijd, tijd waarin we uitzien naar het komen van God. Want alles in dit boek staat onder de druk van het komen Gods: *wat spoedig moet geschieden*. Het gaat ook gebeuren, het is al aan de gang en zal voltooid worden. Gods passie voor het verbond dat Hij met de mens heeft, laat geen gras over het onrecht groeien. Maar: alles op de wijze van het Lam. Lammeren zijn geen hardlopers of doorstoters: hun kracht ligt in hun schijnbare zwakheid die ontwapenend werkt. Deze theologische notie van de *zwakheid Gods* was de kern van de oer-verkondiging van de kerk, zoals door Paulus ontwikkeld: *Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen...* Op deze wijze wil het Lam-als-geslacht overtuigen door in zijn zwakheid de afhankelijkheid van en de verbondenheid met God te blijven beleven. Het stelt zich niet boven ons, maar naast en onder: het wil ons dragen, zoals het Lam tegelijk als Herder optreedt.

Na de verrassende stilte in de hemel van 'ongeveer een half uur', komen de gebeden ter sprake, voorgesteld als omhoog stijgende wierook: het dwarrelt niet zinloos weg, maar bereikt God en zet de krachten van de hemel in beweging. Ik ken geen bijbelgedeelte waar zo kosmisch over de kracht van het gebed gesproken wordt!

Leerhuis Advent

In de zomerperiode hebben wij aan de zondagse lezingencyclus rond het Onze Vader een tweetal leerhuisbijeenkomsten gekoppeld. Dat is goed bevallen en dat willen we ook in de adventstijd gaan doen. De eerste bijeenkomst is geweest op donderdagmiddag 22 november, de tweede bijeenkomst op dinsdagmiddag 4 december van (14.30 tot 16.00, in het Anker). ds Jos de Heer en ds Trijnie Bouw

Organist: Theo vd Dool
Voorganger: Jos de Heer

ORDE DE VAN DIENST

Van buiten naar binnen

- orgelspel
- kerkenraad komt binnen
- welkom door de ouderling van dienst
- stil gebed
- aanvangslied 433:1,2,3 *gemeente gaat staan*
- bemoediging en groet
- lied 433:4,5 *gemeente gaat zitten*

- moment met de kinderen
- aansteken van de eerste adventskaars en adventstekst
- adventslied 'Licht voor de wereld' (1)
- adventproject: 'ik geloof in engelen'

kinderen en begeleiders gaan naar hun eigen ruimte voor kerk op schoot en nevendienst

- drempelgebed
- kyriegebed, zingen lied 463:6,7,8

Rondom het Woord

- inleiding op de lezingen en gebed
- eerste schriftlezing: 1 Koningen 19:9-13
- lied 906:1
- tweede schriftlezing: Openbaring 8:1-6 (vert.jdh)
- lied 906:8
- preek: 'stilte in de hemel'
- lied 769:1,5,6

kinderen komen terug van nevendienst

Gaven en gebeden

- 'uit het gemeenteleven'
- inzameling van de gaven
- lied als opmaat voor de gebeden: Abba Vader

- dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader en Onze Vader

Wegzending en zegen: met binnen naar buiten

- slotlied 452
'kerk op schoot' kinderen voegen zich bij ons
- zegen met gezongen Amen
- orgelspel