



Protestantse Gemeente Zaltbommel (i.w.)

ZONDAGSBRIEF zondag 6 januari Epifanie

Contact: www.pgzaltbommel.nl

Scriba@maartenskerk.nl, scriba@pkn-hetanker.nl

Orde van dienst bekijken en dienst (mee- of terug)luisteren kan via
www.pgzaltbommel.nl

Welkom in het huis van God!

Wat een mooie feesten hebben we samen mogen vieren! Heel bijzonder was vorige week de 'top 2000 viering' met popkoor Zinder. De extra stoelen waren niet aan te slepen, de fietsen puilden uit de stalling en waar het natuurlijk om draaide: de muziek en zang van Zinder en de treffende verbindende woorden van Trijnie raakten ons diep in het hart, zodat we de betekenis van de geboorte van Jezus nogmaals helder uitgelegd kregen!

Na alle feestelijke dagen en vieringen sluiten we de advents- en kersttijd vandaag af met de viering van epifanie. Op dat feest vieren wat de betekenis van Jezus voor de wereld.

Klassieke lezing is het verhaal van de drie magiërs, vertegenwoordigers van de volken die Jezus willen aanbidden. De beginpsalm is 72, waar de koning die instaat voor het recht wordt welkom geheten. Deze psalm is wel zeer actueel in de verschuivende wereldorde van onze tijd waarin de grote mogendheden er geen eer meer in stellen de vrede op aarde te bewaren en het recht te handhaven, maar uit zijn op versteviging van hun eigen macht om zo hun eigen belangen veilig te stellen.

Jos de Heer

De ervaring leert dat het fijn is om namens de gemeente de bloemen weg te brengen. Bij 'uit het gemeentelieven' vraagt de ouderling van dienst voortaan steeds of iemand uit de gemeente de bloemen weg wil brengen.

ORDE VAN DIENST

Vorbereiding : van buiten naar binnen

- orgelspel
- kerkenraad komt binnen
- welkom door de ouderling van dienst
- stil gebed
- aanvangslied psalm 72:1,2 *gemeente gaat staan*
- bemoediging en groet
- psalm 72:4,6,7
gemeente gaat zitten
- drempelgebed
- kyrie en gloria LIED 516

Rondom het Woord

- gebed
- een moment met en voor de kinderen
- lied 520
kinderen gaan naar nevendienst
- schriftlezing(en) Jesaja 60:1-6 en Matteus 2:1-12 en Efeziërs 3:1-12
- lied(eren)444; 500
- preek
- lied 528
kinderen komen terug

Gaven en gebeden

- 'uit het gemeentelieven'
- inzameling van de gaven
- orgelspel
- dankgebed, voorbeden, lied 458A
- stil gebed en Onze Vader

Wegzending en zegen: met binnen naar buiten

- slotlied 526:1,4
crèche kinderen voegen zich bij ons
- zegen met gezongen Amen
- orgelspel