



Protestantse Gemeente Zaltbommel (i.w.)

ZONDAGSBRIEF 24 maart 2019

Contact: www.pgzaltbommel.nl

Scriba@maartenskerk.nl, scriba@pkn-hetanker.nl

Orde van dienst bekijken en dienst (mee- of terug)luisteren kan via www.pgzaltbommel.nl

Welkom in het huis van God!

De derde zondag, 14 maart, van de veertigdagentijd heeft de prachtige naam: "Oculi" (=ogen, nl. uit Psalm 25:15: "mijn ogen zijn gericht op de Heer". Toevlucht zoeken bij God alleen is de thematiek van deze zondag.

Omdat we het avondmaal vieren, lezen we vandaag 1 Korintiërs 11 waarin Paulus ingaat op vragen over de viering ervan. Het draait om de vraag: vier je je eigen maaltijd (sfeestje) of vier je de 'maaltijd van de Heer'? Paulus geeft een dieptepijling van wat het betekent deel te zijn van 'het lichaam van Christus' en dus verbonden te zijn met elkaar en te delen. Hij stelt de consumptiementaliteit aan de kaak waarin mensen de kerk bezien als religieuze supermarkt waarin je de dingen die je nodig hebt in je karretje stopt. Wat heeft de kerk mij te bieden? Ik doe mee voorzover ik er beter van word. Daartegenover het voorbeeld van Jezus die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen.

Tevens wil ik het misverstand dat deze tekst oproepen heeft ten aanzien van het 'onwaardig' zijn en 'zichzelf een oordeel eten en drinken' proberen op te helderen. Dat donkere oordeel heeft tot avondmaalsmijding geleid.

Jos de Heer

DEZE WEEK

*Vanavond om 19.00 in de St Maarten 'Bach op Zondag', met Cantate 182 en orgelspel van Hugo Bakker.

*Dinsdag 26 maart Seniorenlunch in het koor van de St Maarten, 12.00. Opgave bij Lutz Kerkhoven, 0418 513244.

*(Elke) woensdagmorgen ochtendgebed Sint Maarten 8.45-9.00

*Woensdagavond 27/3 christelijke meditatie 20.00-21.15 in de St Martinuskwerf ((Oliestraat). Wie aankondigingen van alle data, informatie en de gebruikte teksten wil ontvangen, kan zich via de mail daarvoor opgeven: jos.de.heer@hetnet.nl.

ORDE VAN DIENST

Vorbereiding : van buiten naar binnen

- orgelspel
- kerkenraad komt binnen
- welkom door de ouderling van dienst
- stil gebed
- aanvangslied: Psalm 25 A *gemeente gaat staan*
- bemoediging en groet *gemeente gaat zitten*

-drempelgebed

-kyrie

Rondom het Woord

- gebed
- een moment met en voor de kinderen en projectleid *kinderen gaan naar nevendienst*
- schriftlezing(en) 1 Korintiërs 11:17-34
- lied 376
- preek
- lied 387

kinderen komen terug

Gaven en gebeden

- 'uit het gemeenteleven'
- inzameling van de gaven
- orgelspel
- dankgebed, voorbeden
- Viering van de tafel

Wegzending en zegen: met binnen naar buiten

- slotlied 793 *crèche kinderen voegen zich bij ons*
- zegen
- orgelspel